

Februari

Feest van fleurigheid en zon

In februari heb ik alleen wit en paars bloeiende *helleborus* in mijn tuin en de *helleborus foetidus*, met zijn schattige bleekgroene, hangende belletjes met rode randen. Ik weet niet wat er zal gebeuren als ik ze naar mijn warme atelier haal. Zullen ze de temperatuurschok doorstaan? Voor de zekerheid ga ik toch maar naar mijn bloemenman, voor een alternatief. Welke voor-

Janneke Brinkman-Salentijn



Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.

jaarsbloeiers zal ik schilderen? Hij heeft nu al magnoliatakken met dikke knoppen uit het zuiden van Frankrijk, waar wij een tijdje geleden een weekend bij mijn broer en zijn vrouw hebben doorgebracht. Daar is de natuur toch al ietsje verder dan in ons koude laagland. 'Kom maar in februari, dan bloeit hier de mimosa,' voor-

spelden ze. En inderdaad, het is er een feest van fleurigheid en zon. Wat een verwennerij! In een onbewaakt ogenblik knijp ik mijn broer en schoonzusje even in de arm van de binnenpret. Even een weekendje niet schilderen, maar eigenlijk kan ik niet zonder bloemen. Zelfs geen weekend! Eigenlijk wil ik hier blijven, sterker nog, zou een eigen optrekje niet iets voor ons zijn? Ik ben al bijna verkocht als Elco mij wekt uit mijn middagdutje. Hij was even wezen wandelen en had zoveel bekenden gezien. 'Die kan ik thuis ook wel tegenkomen,' bromde hij. We liepen samen de boulevard van Cannes over, maar ook daar waren files. Goed, dan maar geen Frans optrekje. Terug in Nederland duik ik in mijn atelier in mijn eigen bloemfontein en bouw ik met een festival van penselen mijn eigen feestje. Mijn man mag hier wel blijven komen. ■

Janneke Brinkman-Salentijn
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

