



Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.

Janneke

“Gaat u nog met vakantie?” vraagt mijn kapster, terwijl ze weer wat grijze haren bijwerkt.

“Ja, naar zee. Naar Noordwijk.”

“Dat meent u toch niet.” Ze moet heel hard lachen. “Hoe kunt u nu vijftien minuten rijden van huis met vakantie gaan?”

Toch is dit de heerlijkste vakantie die ik me kan indenken. Ik kom er al sinds mijn kinderjaren. Fietsen in de duinen en het achterland. Elke dag zwemmen in zee. Uitrusten op het terras, met een boek of tijdschrift en om vijf uur een wijntje of een biertje, met heerlijke haring van de kar in de Hoofdstraat. Ook de kinderen met hun aanhang komen er graag. Zodra de zon schijnt, komt iedereen naar het strand. Ze blijven borrelen en willen allemaal graag mee-eten. Dus zorgen wij er altijd voor dat er genoeg eten in huis is.

“Zei u ‘uitrusten’ mevrouw?” vraagt de kapster nog verbaasder.

Terwijl de mussen van het dak vallen, lopen wij in het tuincentrum

“Zeker wel, want als de anderen genieten, genieten wij ook. Bovendien helpt mijn man en normaal doet die weinig in het huishouden.”

Als we weer thuiskomen na een zonnige zomer, is de tuin een ravage. We zijn zo nu en dan wel komen sproeien, maar toch is er veel dor en droog spul. De kevers hebben heel wat opgevreten. We zijn in de hitte bijna drie dagen in de weer om de boel weer een beetje toonbaar te maken. Terwijl de mussen van het dak vallen, halen we in het tuincentrum wat plantjes, om de kale plekken in de tuin wat op te vrolijken. We snoeien uitgebloeide takken en halen dode planten weg. Gelukkig bloeien er nog enkele dieppaarse bloemen – daglelies of hemerocallis heten ze. Ik snijd ze weg en zet ze op mijn tekentafel. Ik ben er weer klaar voor.

“Ik nog lang niet,” verzucht mijn man. “Nu heb je de tuin weer kaalgeplukt. Ik had net zo goed aan zee kunnen blijven zitten. Moe word ik van dat huishouden van je.”

Janneke Brinkman-Salentijn
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

