



Dit **vrolijke boeketje** bloemen doet me terugdenken aan een **ontspannend weekje** in Italië

Dit vrolijke boeketje bloemen doet me terugdenken aan een ontspannend weekje in Italië vorig jaar met onze kinderen en aanhang. Onze kleinzoon 'assisteerde' bij het examen van twee schoonzonen in de dop. Zouden ze in de familiekring passen? Zijn vader en moeder liggen nietsvermoedend op het strand een boekje te lezen. Terecht, want opa's en oma's zijn er niet voor niets. Ik moet nog even wennen aan mijn nieuwe rol, maar aan tafel blijkt al snel weer dat de opvoeding niet uit een boekje hoeft te komen. Niks potjes, maar vers. Hij eet als een slootdelver. De meloen, mozzarella en pizza gaan er allemaal in. Grootvader, aanstaande ooms en tantes voederen hem nog wat bij en zo weten we zeker dat hij zal blijven drijven in het naastgelegen water. Hij winkelt met de meisjes door het pittoreske plaatsje, rijdt met zijn grootvader in een speelgoedauto over het dorpsplein en steekt met mij een kaarsje aan in een kapelletje van de middeleeuwse kerk. Als ik hem 's avonds uit de poep haal, steek ik mijn neus in zijn mollige buik. Er is weinig nodig om hem te laten schaterlachen en zijn ouders kijken vertederd toe. Intussen is hij bijna twee jaar oud geworden en helpt hij bij de voorbereiding van het huwelijk van onze oudste dochter. Haar man is glansrijk geslaagd voor zijn familie-examen en onze kleinzoon rent door de kerk die we van tevoren inspecteren. Hij mag straks bruidsjonker zijn en kan dus maar beter nu even zijn energie eruit hollen. Aan het strand kan hij deze zomer dan wel weer rennen. Zijn lekkere babyvet raakt hij zo langzamerhand wel kwijt, maar hij moet ook in zee wel blijven drijven! 🌸

