



## Ik snuif aan mijn **stimulerende tabaksplant** en begin opgeruimd aan een **nieuw schilderseizoen**

Deze blanke tabaksplant (Nicotiana) heb ik aan het eind van de vakantie bij een schildervriendin in Cornwall geschilderd, om vervolgens een verse plant in mijn handbagage mee te nemen naar huis. Misschien heeft die vriendin me wel gestimuleerd bij mijn opruimwoede. Aan het einde van een paar weekjes rust heb ik altijd enorm veel energie om de stapels die van mijn bureau afglijden te ordenen en weg te werken. Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, rekeningen, uitnodigingen... je moet er echt even voor gaan zitten en ik heb er eigenlijk nooit echt zin in. De kledingkast sorteren is dan meer een favoriete bezigheid. T-shirts met korte mouwen en

lange mouwen of zonder. Ik geniet dan vooral van de kleuren in de keurige stapel als ik de onoverzichtelijke rommel heb geordend. Wat heeft een mens een hoop oude schoenen! Ik loop nog eens langs het keurige stapeltje truitjes in mijn klerenkast. Kunnen we dit een jaar volhouden? Nu nog het bureau. Ik begin van boven af door de stapel te graven. Als ik alleen maar lijstjes ga maken van wat ik nog moet doen - felicitaties

schrijven, cadeautjes kopen, dingen opzoeken, uitnodigingen afzeggen - komt er weer niks van terecht. Brief voor brief beantwoord ik nu direct en ik scheld op mijzelf als de adressenlijst weer eens zoek is of niet klopt. Wat kost het een tijd om dingen terug te vinden waarvan ik zeker wist dat ik ze hier of daar had neergelegd. De inmiddels uitpuilende ordners kunnen het beste naar de zolder. Daar liggen ze tenminste uit het zicht en in die bende zullen ze vast niet opvallen. Ik heb nu al medelijden met degene die ooit die chaos moet opruimen. Ik snuif een beetje aan mijn stimulerende tabaksplant en begin opgeruimd aan een nieuw schilderseizoen. ✿