

Janneke Brinkman-Salentijn

is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Mijn moeder van 88 lag onlangs voor de derde keer in korte tijd in het ziekenhuis. Ze was in de badkamer gevallen op een stenen drempel en had haar arm op een ongunstige plek gebroken, vlak onder de kop van haar schouder. Daardoor kon ze niet in het gips. Bij controle na een week bleek het bot er nog steeds naast te liggen. Operatie en een plaat met een schroef in het broze bot van haar kleine, tengere arm. Een flinke moeder heb ik, maar na anderhalve week bleek dat de schroeven hadden losgelaten. Weer een operatie in wat haar arts als eierschaal en beschuit duidde. Ze bleef flink en ze is ook behoorlijk taai. Het leek wel alsof ze het verblijf in het ziekenhuis eigenlijk best aardig vond. Je wordt er immers goed verzorgd, je krijgt je eten op bed, ze wassen je, je huis wordt niet vies en je kinderen en kleinkinderen komen vaak langs. Maar alleen maar liggen is ook niet goed. Dus toen ik haar samen met mijn vader van ook 88 met een rolstoel ophaalde, was ze toch weer blij dat ze naar buiten mocht, terug naar haar eigen appartement. Mijn ouders zijn al zestig jaar bij elkaar en dat is voor hun generatie niet eens meer bijzonder. Ze hebben elkaar nog en stammen uit grote families die ook nog wel een handje kunnen helpen. Na thuiskomst pers ik voor mijn moeder sinaasappels met citroenen uit. Een oud medicijn dat de zure herinnering aan haar val in de badkamer snel moet doen vergeten. In mijn atelier wachten citroenen die in de kas van de Leidse Hortus Botanicus hebben overwinterd. Hun bloesem geurt heerlijk. Mijn dag is weer goed en ik hoop dat mijn moeder van die citroenen ook weer opknapt.

In haar vorige column schreef Janneke dat ze een nerine had gekregen van een kweker uit Heemstede. Dit moest echter zijn: een kweker uit Heemskerk, Bas van Keulen.

Het nieuwe boek *Passie & palet* van Janneke Brinkman ligt nu in de winkel. Ook is er t/m 20 mei 2008 een tentoonstelling van haar werk in Museum Lakenhal in Leiden. www.lakenhal.nl

In mijn atelier
wachten citroenen.
Ik hoop dat mijn
moeder daarvan
weer wat opknapt

