

Door  
hongers-  
nood,  
oorlog,  
armoede  
en aids  
zijn er  
heel veel  
wees-  
kinderen

Ik ben zó onder de indruk van de SOS-moeders die weeskinderen een nieuwe toekomst geven in een liefdevol gezin. Kinderen zijn zo kwetsbaar. Ze hebben ons zo nodig. Ik zie het bij onze eigen kinderen en kleinkinderen, ook al hebben zij zoveel minder te wensen in vergelijking met de SOS-kinderen. Alleen al tijd en aandacht bij leuke of verdrietige dingen is belangrijk. Je gunt ieder kind dat het opgroeit in een omgeving die geborgenheid, warmte en belangstelling uitstraalt. Dat het kansen krijgt, niet maar aan zijn lot wordt overgelaten en laat staan wordt misbruikt of alleen maar straf en ellende ondergaat. Om dit soort redenen voel ik mij enorm betrokken bij het project *Vrouwen Bouwen voor SOS kinderdorpen*. Nederlandse vrouwen zetten zich daarbij in om blijvende opvang voor weeskinderen in Ghana te realiseren door te starten met de bouw van een gezinshuis voor ongeveer tien kinderen in een *SOS kinderdorp* in Kumasi (de op een na grootste stad van Ghana). Kofi Annan, de oud secretaris-generaal van de *Verenigde Naties* komt daar vandaan. Door hongersnood, oorlog, armoede en aids zijn er heel veel weeskinderen. Voor hen proberen we geld bijeen te brengen en dat begint te lukken. Het goede van dit project vind ik dat de weeskinderen niet in een instelling, maar in een gezin terecht komen. Meestal met eigen broertjes en zusjes als ze die hebben. Een SOS-moeder zorgt voor hen en is lief voor ze. Ze gaan naar school en kunnen een opleiding krijgen die hen alsnog kansen voor de toekomst meegeeft. Als er eenmaal zo'n huis is gebouwd, kunnen er telkens nieuwe generaties kinderen in opgroeien tot ze op eigen benen kunnen staan. In totaal moeten er twaalf van deze gezinshuizen komen met bijbehorende scholen en medische voorzieningen. Een klein dorpje dus met dingen die wij hier normaal vinden. De kinderen kunnen zo in hun eigen land verder en dat is goed, want hun land heeft hen nodig. Vrouwen zijn daarvoor aan de slag en dat is ook goed. Vrouwen geven om kinderen. SOS-moeders uit Ghana helpen de kinderen op weg door ze een liefdevol thuis te geven. En Nederlandse vrouwen zamelen geld in door allerlei activiteiten te organiseren. Twee groepen vrouwen die in totaal verschillende werelden leven, maar zich beide oprecht bekommeren om de toekomst van nu nog kansarme kinderen. Dankbaar werk!



Janneke samen met HKH Prinses Margriet, beschermvrouwe van SOS Kinderdorpen.

