

Janneke Brinkman-Salentijn

is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Terwijl ik deze passiebloem, die weelderig met zijn oranjerode vruchten door mijn tuin slingert, aan het schilderen ben, mijmer ik als vanzelf over de passie in m'n eigen leven. Hartstocht, overgave, kleur, warmte, liefde, de ambitie om eruit te halen wat erin zit. Nieuwsgierigheid naar wat andere mensen boeit of bezighoudt. Ik wil het leven niet laten voortkabbelen, zomaar z'n gangetje laten gaan. In zuidelijke landen staan mensen erom bekend dat ze hun lach en hun traan intens beleven. Dansen, zingen, lachen en huilen onder de zon met een glaasje wijn buiten. Wij Nederlanders, vaker binnen, vinden die sterke emoties meestal wat overdreven. 'Doe maar gewoon...' Maar als je dan eens tijdens een weekendje weg met vrienden op een ver zonnig strand, met de zee aan je voeten, een visje verschalkt, merk je dat tijd en aandacht hebben voor elkaar, aan een simpel wankel buitentafeltje, al een weergaloos vrij gevoel geeft. Door je over te geven aan vriendschap, even weg te zijn van de dagelijkse omgeving met zijn bekende beslommeringen.

Deze bloem wringt zich door elke andere bloem of struik die hij tegenkomt. Je moet hem soms een beetje bedwingen, maar hem vooral laten bloeien, dan pas geniet je er met volle teugen van. Evenwicht vinden tussen werken en niet werken en tussen jezelf en anderen blijft nog altijd de grootste uitdaging. Ik stort me nu weer met passie op mijn palet, maar harmonie bereik ik voor mijn gevoel pas echt als ik zo nu en dan eens even afstand neem. Een beetje lijden voor je ambitie om wat van het leven te maken laat dan opeens prachtige oranjerode vruchten zien.



Er zijn nu ook speciale Janneke Brinkman-postzegels! Kijk op www.margriet.nl/janneke.

Deze prachtige oranjerode vruchten laten me mijmeren over de passie in m'n eigen leven

