

Maart

De wereld is teruggebracht tot een paar vierkante meter familie

Bij de bloemenman heb ik een 'boeketje blauw' besteld. Hyacinthen en Vergeet-mijn-nietjes met het mooiste, tere blauw dat je je maar kunt bedenken. Ik ga direct aan de slag. Ik betrap mezelf erop dat ik naarmate ik ouder word, steeds structureler ga werken. Want er moet nog zoveel gebeuren. Een kind dat gaat

trouwen en dus een bruiloft in het vooruitzicht. Een enorm geregeld, samen locaties voor de huwelijksreceptie en het trouwfeest bekijken. Met mijn zoon en mijn aanstaande schoondochter de catering regelen voor het huwelijksdiner aan huis. Druk, maar hartstikke leuk. De wereld is teruggebracht tot een paar vierkante meter familie waar geluk een poosje centraal mag staan. Een gelukkig paar, lief-

de, samen verder willen en voor elkaar gaan. Wat is het verrukkelijk om te zien dat je kinderen dat ook mogen beleven. Maar ja, intussen moet ik ook nog schilderen. Moeten? Nee hoor, het is een heerlijke ontspanning. Belangrijk is dat ik ook deze keer weer bloemen laat zien, die bij deze maand en dit seizoen thuishoren. Daarom sta ik wat vroeger op. En deel ik mijn tijd wat beter in. Als je zo in de weer bent met je familie, is er altijd wel een hand extra in de buurt die je elkaar kunt toesteken, hoe druk het ook is. Bovendien kost het me weinig moeite om met het blauwe voorjaarsboeketje aan de slag te gaan. Blauw is zowel de kleur van de hemel als van het water. Daar, ergens tussen hemel en aarde, is deze kleur er een van rust en diepte. Het koele kobaltblauw laat ik liggen, maar met ultramarijn en turquoise schilder ik de drukte van de dag weg tot een allesomvattende warmte. ❁

Janneke Brinkman-Salentijn

Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.



Janneke Brinkman-Salentijn
www.jannekebrinkmansalentijn.nl