

Janneke Brinkman-Salentijn

is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Ik ben met vingerhoedskruid bezig, wanneer mijn oudste dochter het atelier komt binnenlopen. Ze is nog met zwangerschapsverlof, maar moet binnenkort weer aan de bak. We filosoferen over haar gezinnetje, de combinatie met haar drukke baan en hoe wij dat vroeger deden. "Vrouwen kunnen multitasken," zegt ze. "Dat schijnt te maken te hebben met het samenspel tussen de linker- en de rechterhersenkwabben. Wij kunnen heel veel dingen tegelijk en beter samenwerken met anderen dan mannen." Ik heb een enorme bewondering voor al die jonge vrouwen; onze dochters en schoondochter hebben een gezin, een huishouden, een baan en een druk sociaal leven. Ik ben wel jaloers op ze. Ambitie en carrière maken was in 'mijn' jaren zestig vaak verdacht en je kinderen naar de crèche brengen stond zo ongeveer gelijk aan ontaard moederschap. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad, zo op de brug tussen twee werelden. Eerst nog een tijdje genieten van het moederschap en pas toen de kinderen wat ouder werden weer aan het werk. Vandaag hebben de jonge vrouwen het best druk, maar het is heerlijk om tegen jezelf te mogen zeggen dat je er niet alleen maar bent voor je man of je kind, of het eten om zes uur. En als je gezond blijft, lijden de kinderen er heus niet onder. Gezelligheid, ook voor de kinderen, heeft niet met tweeverdienerschap te maken, maar met aandacht schenken en het goed indelen van je tijd. Mijn moeder van 90, die geacht werd alleen het huishouden te doen, is trots op haar bezige kleindochters. En ik roep in de keuken gewoon mijn schoonzoons en zoon te hulp, als ik eens even lekker wil bijkletsen met de meiden.



Er zijn nu ook speciale Janneke Brinkman-postzegels! Kijk op www.margriet.nl/janneke.

Een gezin, huishouden, baan... Ik heb bewondering voor al die jonge vrouwen

