



Janneke brinkman-salentijn

is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Tijdens het schilderen van deze kerstster en hulstak dwaalden mijn gedachtes over de randen ervan langs de voorbije gebeurtenissen van dit jaar. Mijn penseel blijft hangen bij het bezoek met onze kinderen aan het grafje van onze kleindochter. We wandelden langs perkjes vol gedoofde verwachtingen. Het kerkhof leek wel een speelgoedparadijs met allerlei smurfen, poppen en auto'tjes. We zochten samen roosjes en andere vaste planten uit ter omkransing van haar mooie klassieke grafsteen, terwijl haar vrolijke tweelingbroertje vredig in de Bugaboo sliep en zijn oudere broertje kiezels op het grafje gooide en met een politieauto 'tatu' toeterde op de rand ervan. Narouwen over het verlies van dierbaren gaat nooit over, maar je helpt elkaar door niet te vergeten. Zelfs al mocht ze maar een enkele dag bij hem en haar

ouders zijn, toch hoort ze absoluut voor altijd bij ons. Haar korte leventje heeft heel veel teweeggebracht. Je leert door verdrietige gebeurtenissen ook weer stil te staan bij wat er echt toe doet. Altijd zal de verjaardag van onze nieuwe kleinzoon ons blij maken en op datzelfde moment zullen we nog langer dan tot nu toe stilstaan bij het feit dat het leven een wonder is. Onze kleindochter heeft even de aarde aangeraakt en is als een engeltje op een wolk van witte en roze bloemen weer weggezweefd. Ze heeft onze familie in liefde en troost samengebracht. Ook mensen die er niet meer zijn hebben zo hun betekenis, niet alleen in deze dagen. Daarom is het goed om door tranen heen ook nog een beetje feest te vieren rond de hoop- en troostvolle Geboorte die wij al eeuwenlang met Kerstmis herdenken.

Tijdens het schilderen
dwaalden mijn
gedachtes langs
de gebeurtenissen
van dit jaar



Er zijn nu ook speciale
Janneke Brinkman-
postzegels! Kijk op
www.margriet.nl/janneke.