

## Een kleurenwaaier van oker, citroengeel en groen

Deze pompoenen en courgettes heb ik gekregen van Sandra; de vormgeefster van mijn werk. Zij zorgt er altijd voor dat mijn geschilderde bloemen op de grote vellen tekenpapier, hun juiste formaat krijgen in de jaarlijkse agenda, op postpapier, en overal waar ik het wil. Nu eens maakt haar computer een vlinder groter, dan weer laat ze een bijtje een andere kant opvliegen.

## Janneke Brinkman-Salentijn



Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.

Eenvoudig laat ze de achtergrond van mijn werk van kleur 'verschieten', zonder een heel seizoen te hoeven wachten. Toch moet ik de kleuren uit mijn eigen penseel blijven halen, en zelf de bloemen blijven schikken die ik elke maand de mooiste vind. Voor oktober had Sandra een nuttige suggestie. Ik moest de pompoenen schilderen die bij haar schoonmoeder doelbaar op een veldje lagen. Een kleuren-

waaier van oker, citroengeel, wit, oranje en groen. Ze kwam in een auto vol plantenranken aangereden. Gestreept en gespikkeld, in alle maten. Zo decoratief dat mijn papier niet kon wachten. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook eetbaar. Soep, saus en taart kun je ervan maken. Omdat ze wat flauw van smaak zijn, hebben ze ingrediënten nodig. Een beetje contrastkleur fleurt de boel ook op. Zoals blauwe of rode bessensaus, als je er bavaroise van maakt. Pompoenen zijn in ieder geval een gezonde dorstlesser. Denk maar aan de groengestreepte watermeloen, met die schitterende rode binnenkant. Bij feestelijkheden, kom je in de juiste sfeer door een pompoen open te snijden en op te vullen met druiven, aardbeien en bessen. De andere helft als dekseltje schuin erop. Bloemen erin is net zo decoratief, zoals lieflijke rozen en stemmig herfstblad. Dank, schoonmoeder van Sandra!

*Janneke Brinkman-Salentijn*  
www.jannekebrinkmansalentijn.nl

