

Met een schone lei beginnen

Ieder jaar is het in december hetzelfde. Volgend jaar willen we met een schone lei beginnen, maar alle afspraken die worden vooruitgeschoven, maken de agenda al snel vol. Toch is het een lekker gevoel om je bureau op te ruimen en aan een nieuw jaarboek te beginnen. En vooral om in een kathedraal tijdens prachtige koorzang in kerststemming te komen. Allerlei organisaties houden

eindejaarsetentjes en her en der wordt van oudgedienden afscheid genomen. Ik rust

even uit, terwijl ik in gedachten mijn boodschappenlijstjes voor de feestdagen langsliep. Ik bewaar

ze in mijn ordner met recepten. Ik zoek variaties op een bekend thema voor het vieren met familie, vrienden en burens. Gelukkig zijn er sfeervolle tijden

en rust op komst na de jachtige afwikkeling van het voorbije jaar. Uitgeteld luisteren we straks met elkaar naar muziek en lezen we stapels boeken en tijdschriften, tussen altijd weer te veel lekkere hapjes door. Maar er is vooral wat meer aandacht voor elkaar. De kerk blijkt meer dan nostalgie. De liederen zijn weliswaar bekend, maar de vertrouwde heilsboodschap nodigt elk jaar weer uit tot nieuw nadenken over een oud patroon. Zo aan het eind van het jaar wil ik trouwens niet te veel nadenken over alles wat er dit jaar is misgegaan. Er komt hopelijk weer een heel nieuw jaar aan om verantwoordelijkheid te dragen en te werken waar dat kan. Nu eerst een paar dagen even niks. Alleen maar aardig, vriendelijk en lief voor elkaar proberen te zijn. Het zou mooi zijn als we dat komend jaar elke dag in onze agenda op het programma zouden kunnen houden. Laten we dat oude liedje volgend jaar maar op een nieuwe toon zingen! ❁

Janneke Brinkman-Salentijn
www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Geniet elke maand van de prachtige aquarellen van illustratrice en biologe Janneke Brinkman-Salentijn.

