

Janneke Brinkman-Salentijn

is biologe en botanisch tekenaar. www.jannekebrinkmansalentijn.nl



Het is juni en ik ga naar de Leidse *Hortus botanicus* om te kijken of de 'Liriodendron' al bloeit. Dat is een vrij zeldzame boom die hier al eeuwen geleden werd geplant. De meeste magnoliasoorten die we kennen hebben roze, witte of paarse bloemen. Deze 'Liriodendron' heeft spectaculaire gele bloemen met een vurig oranjeachtig hart. Het duurt wel 25 jaar voordat hij begint te bloeien. Ik heb geluk en mag een tak met bloemen en knoppen meenemen om te schilderen.

Daarna loop ik door naar de *Oranjerie* die, als het nog koud is, vol met kuipplanten staat. Vorig jaar om deze tijd hielden onze oudste dochter en schoonzoon hier hun huwelijksreceptie tussen dezelfde planten, maar dan buiten. Een drukke, maar o zo gelukkige tijd met ontroerende momenten die op je netvlies blijven staan. Daar heb je niet eens foto's voor nodig. In de eeuwenoude *Hooglandse Kerk* omlijstten feestelijke boeketten de joodse voorzanger en onze protestantse dominee.

"Uw volk is mijn volk, ik ga met u mee, want uw land is mijn land en uw God is mijn God," spraken ze het bijbelwoord van Ruth na. We hebben de foto's van deze dagen intussen al tientallen malen bekeken. We bellen vaak, mijn dochter en ik, zeker nu ze in verwachting is... Ik ben reuze benieuwd wat er straks op het geboortekaartje te lezen valt. Afwachten lijkt soms even zwaar als verwachten. De oude, rijk bloeiende tulpenboom fluistert me in dat ik gewoon moet genieten van wat de dag van vandaag brengt. En dat zijn heerlijk volle oranjegele bloemen. Morgen zien we dan weer verder. Gelukkig kan dat in het vertrouwen dat deze boom al sinds 1715 elk jaar weer levensblijheid geeft.

Het nieuwe boek *Passie & palet* van Janneke Brinkman ligt nu in de winkel.

Ook is er van 5 juli tot 15 september 2008 een tentoonstelling van haar werk in de orangerie van Kasteel Middachten in De Steeg (www.middachten.nl).



Het duurt wel 25 jaar voordat de Liriodendron bloeit