

Janneke

mijn wereld



Janneke Brinkman (70) is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek schrijft Janneke met regelmaat over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en elf kleinkinderen.

JANNEKEBRINKMANSALENTIJN.NL

Documentaire Maria Callas



"Mam, jij wilde toch naar die film over Maria Callas? Hij draait hier nu in Amsterdam!" Samen met mijn dochters naar De Balie waar ik vijftig jaar geleden studentenfeesten had. We kijken naar een documentaire over het leven van de charismatische operazangeres. Er wordt voorgedragen uit haar dagboeken. Oude opnames van legendarische optredens passeren de revue. Beroemde aria's uit Tosca en Norma klinken ook nu nog zó mooi. Hoogte- en dieptepunten uit haar leven vol divagedrag met glamour en glitter. Een grote teleurstelling is dat ze denkt te kunnen trouwen met de Griekse reder Onassis, voor wie ze zelfs gaat scheiden en haar Amerikaanse staatsburgerschap opgeeft. Onassis kiest echter voor Jacky Kennedy. Elke dag blijft zij haar stem oefenen om terug te kunnen keren naar de grote podia, maar ze werd slechts 53 jaar oud. Ik herinnerde me al dat publieke verdriet als de dag van gister, al is het veertig jaar geleden.

Lichtgevende paddenstoel

Een beetje lachwekkend was het wel. Met z'n allen tijdens een cursus in een pikdonkere bezemkast kijken naar een paddenstoel. Het leek wel de sprookjesachtige Efteling, maar we zaten in de Leidse Hortus Botanicus. Toen onze ogen waren gewend aan het donker, stond hij daar ineens doorzichtig groen te gloeien. Rogier van Vught, het hoofd van de kassen, had hem op de stam van een beuk opgekweekt en daarna deze foto gemaakt. Ga niet 's avonds in het donkere bos zoeken, want je vindt hem niet. Hij komt uit Australië en men weet nog steeds niet waarom hij licht geeft. In het donker komen er allerlei spinnetjes, torretjes en slakjes op af. Die zijn niet zo nodig voor de verspreiding van zijn sporen, want dat doet de wind.



KERSTCONCERT



Ieder jaar weer vertrekken er uit het hele land grote bussen naar het Amsterdamse Concertgebouw, vol met eenzame ouderen, geholpen door vrijwilligers. Het Nederlands Philharmonisch Orkest speelt er de Radetzky mars en de bekende walsen van Strauss. De zaal neuriet zachtjes 'Stille Nacht' mee. Honderden rollators en rolstoelen staan er in de gangen geparkeerd. Het komt weleens voor dat een rollator uit Heerhugowaard per ongeluk mee teruggaat naar Brunssum. De vrijwilligers lossen het allemaal op, ook als iemand de bus mist. Tijdens de heerlijke kerstdiners die de Van der Valk-restaurants elk jaar met het Nationaal Ouderen Fonds voor eenzame ouderen organiseren, ontmoette ik Jan (90) en zijn vrouw Riek (85). In hun buurthuis verzorgen zij al 35 jaar als vrijwilligers de lunch voor de buurt gevolgd door een gezellige middag. Alleen is immers maar alleen!