

# Janneke

mijn wereld



**Janneke Brinkman (70)** is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek schrijft Janneke met regelmaat over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en elf kleinkinderen.

[JANNEKEBRINKMANSALENTIJN.NL](http://JANNEKEBRINKMANSALENTIJN.NL)



## Wrede vleeseter

Deze *Nepenthes veitchii* 'eet' kleine insecten zoals miertjes. Die komen af op de lokkende geur die de plant verspreidt. Als ze op de supergladde rand van de beker belanden in de hoop daar iets lekkers te vinden, roetsjen ze via een soort glijbaan naar binnen, in een vloeistof vol verterende enzymen. Naar boven klimmen lukt niet meer door de gladheid en de naar beneden gerichte haartjes van de plant. Doodmoe rest ze dan de verdrinkingsdood. Deze *Nepenthes* was zo'n zestig jaar oud, toen ik hem tijdelijk mocht meenemen uit de Hortus botanicus om hem thuis te schilderen. Hij groeit op Borneo, maar kon met speciaal water en weinig voeding ook op mijn atelier overleven. Een aantal *Nepenthes*-soorten zijn in de loop der jaren vegetarisch geworden; ze leven van dode bladeren en ander afval. Sommige spitsmuizen gebruiken de beker als toiletpot.



## De zee op!

Dit jaar ga ik voor het eerst op een cruise. Mijn zusje en schoonzus gaan ook mee. Dolenthousiast is mijn schoonzus, in tegenstelling tot haar man (mijn broer) en mijn man, die met geen tien paarden zo'n schip op te trekken zijn. Enfin, zij kunnen thuis de aardappels wel zelf gaar krijgen. Een pracht excuus voor mij om eens even niet achter mijn tekentafel te zitten. Ons damesdrietal start in Venetië en de voorpret bij de folders en reisboeken werkt al aanstekelijk. Wat fijn om nog eens terug te mogen gaan naar het San Marcoplein, de kathedraal en de Rialtobrug. Daarna de onbekende verten

van Kroatië en de Griekse eilanden. Ik dobber graag mee op de ruime cruise-ervaringen van mijn zusje. Kletsen, slenteren, boeken lezen - ik kom nu al tijd te kort!

## De moeite waard!

In 2015 mocht de Vereniging Botanische Kunstenaars Nederland in Het Noordbrabants Museum hedendaags werk exposeren. Nu is er een expositie van de beroemde Tilburgse broers Gerard (1746-1838) en Cornelis (1756-1839) van Spaendonck. Dames uit de Franse adel waren dol op hun snuif- en poederdozen met daarop miniaturen van bloemstillevens. Hun gravures en botanische studies werden in grote oplagen verkocht. Koning Lodewijk XVI stelde Gerard aan als hofschilder van miniaturen en zijn broer Cornelis werd artistiek directeur van de bekende porselein fabriek in Sèvres, waarvoor hij fruit en bloemen schilderde. Vorig jaar kocht het Rijkmuseum een albasten vaas met bloemstillevens van Gerard voor € 900.000. De tentoonstelling in Den Bosch (tot 25 augustus) van het werk van deze Tilburgse broers is meer dan de moeite van een bezoek waard.



Bloemstillevens van Gerard van Spaendonck.

