



Janneke Brinkman (71) is bioloog en botanisch tekenaar, bekend om haar aquarellen van de natuur, vooral bloemen. Op deze plek schrijft Janneke met regelmaat over de kleine en grote dingen in haar leven. Ze woont in Leiden en is getrouwd met politicus Elco Brinkman. Ze heeft een zoon, twee dochters en elf kleinkinderen.

JANNEKEBRINKMANSALENTIJN.NL

Janneke mijn wereld



Witte lelie

De eerste dagen van een schoon, wit, blanco jaar liggen alweer achter ons. Daar hoort deze witte lelie bij. Da Vinci schilderde hem eeuwen terug en ik vorig jaar in Italië in het Da Vinci-jaar. Toen werd de 500ste sterfdag herdacht van deze wereldberoemde kunstenaar. Een genie, nieuwsgierig naar biologie, astrologie en anatomie. Hij onderzocht elk detail van het menselijk lichaam, maar ook hoe een vliegtuig als een vogel werkte. Da Vinci pakte alles

tegelijk aan, maar maakte ook veel niet af. Gelukkig voltooide hij zijn Mona Lisa wel. Met haar fraaie en mysterieuze glimlach, waarmee ze je blijft aankijken, waar je ook staat. Tegenwoordig is het zo druk bij haar in het Louvre dat mijn kleinkind er niet eens een foto met haar kon maken. Een nieuw jaar. Nieuwe kansen!



Juwelen aan het Russische hof

Wie van pracht, glitter en praal houdt, moet beslist naar de Hermitage in Amsterdam. Het voormalige zeventiende-eeuwse verpleeghuis aan de Amstel herbergt nu de schatrijke juwelententoonstelling van de voormalige Russische adel. Prachtige baljurken van kant en borduurwerk van goud- en zilverdraad. Parels van saffier, smaragd, robijnen, opalen en nog veel meer. Het was de tijd van Catharina de Grote, de Romanovs en van Anna Paulovna, de vrouw van onze koning Willem II, die haar enorme juwelencollectie had meegenomen naar Nederland. Een barre tocht vanuit Petersburg met hobbelende koetsen vol kostbaarheden. De schatten uit het Winterpaleis onthullen in Amsterdam nog tot 15 maart een wereld vol luxe bij huwelijken, geboorte en dood, erotiek en verboden liefdes.



Goede voornemens

Na een kwakkelend jaar met hartinfarct en hernia heb ik me voorgenomen het wat rustiger aan te doen. Teets minder drukte en stress. Vaker sporten. Wandelen en fietsen met mijn man. En gezonder eten zonder brokken speculaas, stukjes kaas, chocolade, pepernoten en borrelhapjes. Elco (die nooit veel eet) noemt me nu saai. Maar net als ik houdt hij van mooie exposities en naar een film in de stad gaan. Ik wil ook die stapel heerlijke boeken niet ongelezen verder laten groeien in plaats van thrillers op tv kijken. En af en toe een massage van mijn nek en schouders, als ik te lang gebogen heb gezeten boven mijn ateliertafel. Terwijl ik op deze manier over de horizon van het jaar zit te staren, leg ik mijn blaadje aantekeningen vol goede voornemens toch maar weer snel weg. Eerlijk is eerlijk: als ik schilder ontspan ik me altijd het beste. En dus heb ik mijn penselen alweer opgepakt. Na een Merry Christmas moet dit, zou je denken, wel een Happy New Year worden!

