



## WINTERBLOEIERS

Januari mag dan een saaie maand heten, na alle decemberdrukke vind ik de rust op mijn atelier wel weer heel erg fijn. De dagen worden langer, vaccins tegen corona worden uitgedeeld en er ligt veel werk op me te wachten. Gelukkig is er dus weer hoop na het afgelopen bizarre jaar. Tijdens onze dagelijkse wandelingen zagen we in onze buurt de gele winterjasmijn uitbundig bloeien. En in onze eigen tuin bloeide de rose Viburnum bodnantense. Drie leuke boompjes Parottia (ijzerhout) in het park hebben een soort franje van bloemen als bij een toverhazelaar. En dat allemaal in januari! Het zijn beeldschone winterbloeiers op kale takken. In de zomer stellen die kale takken niet zo veel voor, behalve dan dat deze op weg naar de herfst schitterend met roodgele

bladeren van kleur verschieten. Om de boel in deze kille maand-van-de-goede-voornemens op te vrolijken heb ik er puttertjes bij geschilderd. Wandelen - bewegen dus - is volgens de bekende professor Scherder ook in deze onaantrekkelijke maand goed voor je hersens en de rest van je lijf. Mijn loopmaatje houdt de stappenteller dagelijks scherp in de gaten. Vaak halen we er wel 5.000 en soms zelfs tegen de 10.000. En daarnaast probeer ik Olga Commandeur van 'Nederland in Beweging' dagelijks bij te houden. Ik hoop dat ik zo in dit nieuwe kalenderjaar ook op zulk 'normaal' peil blijf.



## SCHAAKPRET

Omdat er nog geen schaatspret buiten te beleven valt, is het binnen bijna elke dag spelletjesdag. Schaken leerde ik van mijn vader. Dat hoorde destijds bij je opvoeding, net als dammen. Hoe te openen, een korte of lange rokade, wat doen een toren of de koning? Onze twee oudste kleinzoons (13 en 15) zitten op een jeugdschaakclub.

Ze krijgen er uitgebreid les en spelen fanatiek competitie. De bekende, grote kampioen Magnus Karlsen, naar wie hun club is vernoemd, was al op zijn dertiende schaakgrootmeester. Maar onze twee kleinzoons hadden nog niet van 'The Queen's Gambit' gehoord. Die Netflix-serie heeft schaken wereldwijd opnieuw razend populair gemaakt. Het gaat over een geadopteerd meisje dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw de schaaktop bereikt. Dat was toen een absolute mannenwereld. Ze leert het schaakspel van de conciërge in het weeshuis waar ze opgroeit. Hij ontdekt haar enorme talent. Aan haar verblijf in het weeshuis houdt ze ook een verslaving aan pillen over, die haar op weg naar de top blijft achtervolgen. De filmserie bouwt rond de zogenaamd saaie schaakbeelden een ongelofelijke spanning op. Voormalig wereldkampioen Garry Kasparov moest erop toezien dat de schaakscènes geloofwaardig waren. Ik zie nu dat ook onze kleinzoons het een heerlijk tijdverdrijf vinden om iemand zó goed te zien schaken.



JANNEKE BRINKMAN



Bioloog en vermaard botanisch tekenaar Janneke Brinkman schrijft over de kleine en grote dingen in haar leven. Janneke (72) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.

