

**BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.** Deze week over haar schilderpassie en de natuur als inspiratiebron.

## VERSE OOGST

Iedere vrijdag- en zaterdagochtend mag er geoogst worden in Het Zoete Land. Dat ligt aan de singel in Leiden tegenover ons huis. Een grote groep vrijwilligers heeft er in zes jaar tijd met een al even energieke professionele kracht een natuurlijk paradijsje van gemaakt. Na de plensbuien en het warme weer van afgelopen weken knallen de groenten en bloemen er uit de grond. Na het middagslaapje van logerende kleinkinderen trek ik er in het weldadige zonnetje met hen en mijn manden voor het plukgoed op uit. Onze ogen zijn op dit heerlijke plekje vast weer gulziger dan onze monden en mijn penseel thuis kunnen bijbenen. In deze natuurlijke supermarkt oogsten we verse spinazie, meiknolletjes, Chinese kool, rode en groene sla, rabarber... Verse groente voor de hele week. Het krioelt er van de lieveheersbeestjes en dus kan ik de kleintjes vertellen van hun schoonheid én nut in deze biologische, onbespoten tuin. Uit de bloembedden mag ik akeleien, lupine, pioenen en duizendschoon meenemen. Uiteraard kan ik niet alles knippen, want er staan nog meer liefhebbers klaar met hun gretige schaar.

's Avonds eten we een visje met de lekkerste verse spinazie ooit. Ik verheug me nu al op de bessen, aardbeien, pruimen en peren. Hiermee in de keuken en op mijn atelier bezig blijven is echt geen straf!

## SUPERSIMPEL

Bij een heerlijke lunch met vrienden kregen we naast een visje als bijgerecht een grote schaal met plakjes courgette. Supersimpel en lekker! Snijd de courgette in plakjes en voeg er wat olijfolie, peper, zout en eventueel ook oregano aan toe. Dan vijftien minuten in een voorverwarmde oven (180 graden). Er kan desgewenst ook nog geraspte kaas over.

## COURGETTE

*Deze plant schilderde ik al in 1999 en zij belandde pas in mijn agenda voor 2001. Ja, zo lang duurt het productieproces nog steeds van de pluk tot en met een eerste afspraak in een schone agenda. Dit is een echte botanische tekening, omdat je kunt zien hoe de plant met zijn bloemen, vruchten en bladeren groeit. Na alle jaren schilderen ben ik nog steeds met plezier en passie ermee bezig en de variatie van al dat moois blijft onmetelijk. Mijn broer vroeg laatst wanneer ik nu eindelijk met pensioen zou gaan: "Ga toch lekker ontspannen!" Maar dit tekenen en schilderen van natuurlijke bloemenpracht ontspant me nu juist. Het geeft mijn leven zin en structuur. 's Middags wat wandelen of fietsen en in de schaduw genieten van onze tuin. Ik hoef niet meer zo veel; het is prima zo!*



Janneke (73) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.

**JANNEKE BRINKMAN**