

BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKENAAR JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN. Deze week een 'phishing' mail, olympische emotie en een bijzondere arts & floraliefhebber.



DANKZIJ VON SIEBOLD

Deze blauwe hibiscus komt uit onze tuin. Oorspronkelijk werd hij door Philipp Franz von Siebold (1796-1866) uit Japan meegenomen, net als vele andere planten die we nu nog in onze tuinen tegenkomen. Hortensia, blauwe en witte regen, rododendron, hosta en iris bloeien nog altijd uitbundig in ons wisselvallige klimaat. En dat zijn nog maar enkele van de meer dan 730 verschillende soorten die destijds meekwamen. Als jonge arts werd Von Siebold uitgestuurd naar de Hollandse handelspost op het eiland Deshima. De 'wonderdokter' introduceerde er allerlei westerse medische technieken, waaronder de staaroperatie en verloskundige behandelmethoden. Hij was naast talentvol geneesheer ook een slimme zakenman die zich liet betalen met Japanse (kunst) voorwerpen. Hij bereikte zijn hoogste roem toen hij de Japanse opperbevelhebber Shogun ontmoette en kans zag om zijn collectie fors uit te breiden met onder andere sieraden, porselein en prachtige prenten in waterverf. Maar hij deed ook iets stoms: hij liet landkaarten kopiëren en werd op verdenking van spionage levenslang verbannen. Hij moest zijn Japanse vrouw Osaka en dochtertje Oïne achterlaten en kocht, terug in Nederland, een huis aan het Rapenburg in Leiden. Zijn 'buit' verkocht hij aan de Nederlandse staat en zo kunnen wij, nu dat pand museum is geworden, nog altijd genieten van zijn ongebreidelde verzamelwoede.



MEDAILLEREGEN

Over Japan en verzamelen gesproken; in onze wisselvallige zomer wedijverden onze succesvolle olympische sporters. Gelukkig was het eindresultaat meer medailles dan hemelwater. In ieder geval wonnen de passie, ambitie en energie van al die sportieve mannen en vrouwen die toch weer sneller, hoger en verder reikten dan in hun stoutste dromen. Tranen van vreugde en verdriet bij winst of verlies regende het, wat was dat mooi om te zien! Naarmate je zelf wat strammer wordt, geniet je er des te meer van. Ik in ieder geval wel.

BIJNA INGETUIND!

Vorige week appte mijn oudste dochter: *Hoi mam, met mij. Mijn toestel is stukgefallen. Dit is het nieuwe nummer dat je kan opslaan. Oude nr kan weg. Hoe gaat het verder met je?* Ik: *Goed. Zij: Ik heb een vraagje alleen schaam ik mij er enorm om. Ik keek net in mijn mail en kwam twee openstaande rekeningen tegen die vandaag betaald moeten worden. Alleen kom ik helemaal niet door in mijn bankieren door een storing. Mijn vraag is of je het even voor mij kan voorschieten tot het is*

opgelost? Ik liep naar mijn man - ik had nog steeds niets door - en zei dat onze dochter geld nodig had. Die zei meteen: "Geen cent, want dit klopt echt niet!" Ik belde direct mijn schoonzoon en vroeg of haar iPhone kapot was gevallen. Hij begon hard te lachen en adviseerde terug te mailen dat diegene iemand anders lastig moest gaan vallen. Ik appte dat ik dit allemaal aan de politie ging doorgeven. Nog steeds ben ik boos op mezelf, dat ik aanvankelijk in deze gemene truc dreigde te tuinen. Enfin, je bent nooit te oud om te leren.



JANNEKE BRINKMAN

Janneke (73) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.