



Foto's: PRIVÉ ARCHIEF



BIOLOOG EN VERMAARD BOTANISCH TEKenaar JANNEKE BRINKMAN SCHRIJFT OVER DE KLEINE EN GROTE DINGEN IN HAAR LEVEN.
Deze week over het park vlak bij haar huis en het plezier dat de kleinkinderen haar geven.



PARK WAAR IEDEREEN GENIET

Deze plant stond langs de Singel die door het park slingert. Groot hoefblad houdt van vochtige grond en wat schaduw. Sinds de coronatijd proberen we elke dag een rondje door dat Singelpark te wandelen. Heerlijk is het om onder de eeuwenoude bomen wat weg te dromen. Op het water van de Singel dobberen veel bootjes en tegenwoordig wordt er weer druk in gezwommen. Als ik (elke morgen om 7 uur) de gordijnen openschuif begin ik al te genieten van het uitzicht. De eerste wandelaars met hun honden sjokken nog wat, maar al heel gauw sprinten joggers hen voorbij. Niet veel later komen vaders en moeders met hun kleine kinderen op weg naar school of crèche langs. Daarna verschijnen de eerste rollators en rolstoelgebruikers. Studenten vullen dan heel veel later op de dag de open plekken op het gras en zo houdt werkelijk iedereen dag in dag uit van dit park. Het is gewoon vakantie in eigen land. Laten we hopen dat de talrijke bezoekers zo hier kunnen blijven genieten en niet ver weg hoeven te gaan klagen over wat in eigen land ongetwijfeld soms toch nog wel ietsje beter kan. Ik blijf in ieder geval deze zomer weer lekker thuis.



LOGEREN

Dit keer hadden we drie Amsterdamse kleinkinderen op bezoek. Genieten van hun vrolijke jeugdigheid in mijn atelier. En zij elke hoek in ons ruime huis verkennen, rondbanjeren door de tuin en dagdromen over hun toekomst in het oude park. Het deed me denken aan mijn eigen kindertijd in het heerlijke huis van mijn moeders ouders. Als je jong bent lijkt alles heel groot, zoals toen bij het nootjes zoeken in het oude Beukenbos daar voor de deur. Die mochten alle kleinkinderen daarna roosteren op het grote AGA-fornuis. Gouden tijden waren dat. Ik hoop toch zo dat onze kleinkinderen later ook zulke heerlijke herinneringen blijven beleven. Nu genoten we samen in de buurttuinderij Het Zoete Land aan de overkant. Ze plukten er bloemen, sneden bladspinazie en rabarber voor het avondeten. In mijn atelier stortten ze zich nog een keer vol enthousiasme en energie op alle tubes, papier en penselen.



Nu ze helaas weer weg zijn bewonder ik het resultaat van hun kleurrijke werk, terwijl ik nog zit uit te puffen. Ik mis ze, want het is nu wel erg stil in huis. Gelukkig, het volgende groepje kleinkinderen heeft zich alweer gemeld. Wat zullen zij er ooit allemaal van navertellen?



Janneke (74) is getrouwd met voormalig politicus Elco Brinkman en heeft een zoon, twee dochters en twaalf kleinkinderen.

JANNEKE BRINKMAN

